

Vriendenboekje <3

Naam: Lise Staes

Ik ben jarig op: 01/08/1997

Ik studeer: Banaba autismespectrumstoornis en ik werk bij begeleid wonen als sociaal werker

Dit kan ik elke dag eten: Pasta en lookbroodjes! 😊

Het lekkerst drankje op aarde is: appelrabarbersap, ik heb ook een kleine colaverslaving

De lekkerste saus bij frietjes vind ik: mayonaise

Mijn favoriete muziek/lievelingsliedje is: George Ezra, maar ik hou van alle muziek behalve techno

Deze beroemdheid mag eens langskomen: George Ezra ;)

Mijn lievelingsboek/strip is: ik kan niet kiezen! Ik lees te graag

Ik ben (stiekem) verliefd op: Bjorn

Ik surf dagelijks naar: Instagram

Een leuk weetje over mezelf: Ik ga heel graag naar de cinema

Ik heb een hekel aan: mensen die andere mensen uitsluiten

Mijn grootste blunder ooit is: ik ben zo onhandig dat ik niet kan kiezen uit al mijn blunders

Ik zit in de Chiro sinds: 2015: chiorok Gooik

Het leukste Chirojaar dat ik tot nu toe heb gehad, is: mijn tiptiens en aspiranten, allebei geweldige jaren!

Mijn mooiste herinnering aan de Chiro is: het moment dat ik leiding werd en mijn kampvuur mocht aansteken.