

Vriendenboekje <3

Naam: Ilana Bal

Ik ben jarig op: 7 juni 2001

Ik studeer: sociaal werk

Dit kan ik elke dag eten: bloemkool in witte saus

Het lekkerst drankje op aarde is: ice tea green

De lekkerste saus bij frietjes vind ik: joppie saus

Mijn favoriete muziek/lievelingsliedje is: alles waarop ik kan dansen en luidkeels meezingen!

Deze beroemdheid mag eens langskomen: Lana del Ray

Mijn lievelingsboek/strip is: te veel om uit te kiezen, ik ben echt een boekenwurm!

Ik ben (stiekem) verliefd op: al mijn leden

Ik surf dagelijks naar: de Chiro website

Een leuk weetje over mezelf:

Ik heb een hekel aan: onbeleefde mensen

Mijn grootste blunder ooit is: mijn zus vergeten toen ik haar moest ophalen oepsie ...

Ik zit in de Chiro sinds: 2^{de} jaar Kwik

Het leukste Chirojaar dat ik tot nu toe heb gehad, is: als lid mijn laatste aspirantenjaar! We hebben ons toen doodgelachen!

Mijn mooiste herinnering aan de Chiro is: als leiding elke zondag paraat staan en daar zo veel voor terug krijgen, is mijn mooiste herinnering aan de Chiro!